

Två socialpolitiska böcker som ökar insikten om dagens Sverige

Recension av boken: Krävs ofärd för välfärd?

Bokens författare: Carina Nilsson.

2013, Recito Förlag AB

och

Recension av boken: Det här är inte mitt land

Bokens författare: Kristian Lundberg.

2014, Bokförlaget ATLAS

Boken ”Krävs ofärd för välfärd?” är skriven av Carina Nilsson som tidigare under flera år varit LO-utredare. Hon är fil.l.c. i psykologi och har även forskat inom arbetslivsområdet.

I inledningen sägs att begreppet välfärd idag används i tid och otid framför allt av partierna i den borgerliga regeringen. Detta positivt värdeladdade begrepp fungerar som en täckmantel när försämringar av våra levnadsförhållanden genomförs enligt Nilsson.

Innebörden av begreppet välfärd och dess historia i Sverige under 1900-talet med framväxten av olika sociala reformer och hälso- och sjukvårdinsatser går informativt och översiktligt igenom. Även de välfärdsundersökningar som gjordes under 1900-talets senare hälft i vårt land tas upp.

Ord som ”arbetslinje”, ”utanförskap”, ”bidragsberoende”, ”svaga” används enligt författaren idag ofta för att skuldbelägga människor som drabbas av ohälsa och skador.

I boken berättas om hur en socialdemokratisk politik under 1900-talet med hjälp av en stark fackföreningsrörelse drev fram full sysselsättning, ökad

trygghet och förbättrade sociala villkor så att vårt land på femtio år kom att utvecklas från ett u-land till ett folkhem.

Nilsson kommer i bokens senare kapitel in på vad som hänt i Sverige under de senaste decennierna inom socialpolitikens områden. Försämringar har skett inom olika offentliga trygghetsystem. Vård och omsorg drivs enligt privata företags sätt att organisera arbetet.

Det sägs att försämringar av väsentliga delar av det svenska välfärdssystemet skulle vara en förutsättning för bevarad välfärd. Detta påstående görs enligt författaren utan nämnvärd kritik från vare sig politisk opposition, media eller de som berörs av försämringarna.

Att skattefinansierade vårdcentraler, skolor och hemtjänst av politiker, oavsett politisk färg, i så hög grad kunnat tillåtas bli investeringsprojekt är svårt att förstå liksom att vi kan tillåta riskkapitalister att göra vinster på vård av sjuka och på omsorg om äldre och barn.

Nilsson framför också kritik mot ett alltför försiktigt motstånd från oppositionen. Socialdemokratin har inte i tillräcklig grad avslöjat och gått emot den

borgerliga retoriken. Hon säger som en intressant förklaring att socialdemokratiska partiföreträdare idag ofta saknar egna erfarenheter av arbetslöshet, ekonomisk utsatthet m.m.

Det är enligt författaren tveksamt att beteckna ”dagens samhälle med hälsorisker, lidande, ekonomisk otrygghet och brister i vård, omsorg och utbildning för välfärdssamhälle” vilket jag instämmer i.

Tyvärr förekommer i boken en hel del språkliga brister med överhoppade ord, felaktigheter i meningsuppbyggnaden m.m. Dessa brister stör läsningen. Det är synd på en debattbok med ett så viktigt socialpolitiskt innehåll. Har det inte gjorts en ordentlig korrekturläsning?

För att ur en annan infallsvinkel öka insikten om det som sker med människor i vårt land vill jag rekommendera författaren och Malmöbon Kristian

Lundbergs bok ”Det här är inte mitt land” till läsning. Detta trots att den är något ojämn i sin framställning. Författaren använder det litterära reportaget för att lyfta fram sitt budskap. Han känner vanmakt inför det som sker och ställer frågan om vi har återskapat startarsamhället. Han förmedlar sitt budskap med ett starkt patos.

För många av oss som sitter vid våra datorer och studerar statistiska samband mellan olika sociala och medicinska fakta rörande människor i vårt samhälle är det viktigt att också ta del av Lundbergs starkt personliga vittnesbörd om hur människor i utanförskap kan behandlas i dagens Sverige.

Jan Halldin

leg läk, med dr
specialist i allmän psykiatri och
socialmedicin
jan.halldin@gmail.com

Beställa lösnummer av SMT

Det går att beställa enstaka eller flera lösnummer av tidskriften. I lager finns tryckta exemplar från år 2000, men vissa nummer har varit så populära att de tyvärr tagit slut. Skulle du efterfråga ett sådant nummer meddelar vi dig detta vid beställning.

Pris

Ett tryckt exemplar kostar 150 kronor (SEK), porto tillkommer.

Är du intresserad av att beställa? Kontakta i så fall Redaktionen (redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se) och uppge följande i e-postmeddelandet:

- Vilket/vilka nummer som önskas (titel, nummer, volym och år)
- Antal exemplar som önskar (av respektive nummer)
- Beställarens namn
- Leveransadress
- Eventuell Fakturaadress
- E-postadress