

Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan

Redaktör: Wilhelm Östberg
Förlag: Svenska kyrkan, Hoburgs församling,
Sudrets pastorat, 2018.
ISBN 978-91-6397-522-6

Det här är en berättelse från Vamlingbo på Sudret, Gotland om lokal mobilisering i samband med det som i Sverige kallas ”flyktningkatastrof”. Något som i själva verket är människor som lämnat sina hem och släktingar för att överleva. Lokalbefolkningen skaffade fram möjligheter till boende och arbete och flertalet av de som kom 2015 har några år senare integrerats. ”Det går bra för dem. En del av dem får nu avslag på sina asylboenden. Ängesten och kriget kommer tillbaka. Men vi som försöker bidra till integrationen ger inte upp.”

Nyckelavsnittet i boken presenterar en rad intervjuer med de som engagerat sig och med migranter. De kommenterar följande två frågor ”Vad är tillit för dig?” och ”Rädsla?”.

Några exempel:

”När jag tänker på ordet tillit, går tanken genast vidare till trygghet. Trygghet för min familj, för alla som står mig nära. Tillit är att vara trygg hos någon och att ha förtroende för människor. Säkert är det sådant som man får med sig från barndomen och ur barnets tillit växer mod. Den som är trygg vågar lite mer, eftersom utgångspunkten blir att alla vill väl”.



Tilliten och rädslan kan beställas av Lotta Lagercrantz. Kontakta lottala@hotmail.com.

”Min tillit finns hos Gud. Jag litar också på mina vänner och min familj, både i Syrien och här i Sverige. Men jag litar inte på politiker. De ljuger. De är ute efter pengar och makt.”

”Om tilliten får växa sig stark, då krymper rädslan. Tillit byggs inifrån, man känner att man gör rätt och tror på det man gör... Detta menar jag gäller både för enskilda och för samhället i stort.

”För varje avslag som en nyanländ här nere får, krymper min tillit. Min rädsla växer i samma takt, vad händer med Sverige?”

Den andra halvan av boken diskuterar *”De obegripliga utvisningarna”*. I analysen av omsvängningarna som ägt rum från de politiska partierna säger man det sannolikt är en anpassning till de asylregler som är på väg att beslutas inom EU. Alla uppehållstillstånd skall bli tillfälliga. Partierna har accepterat att de kommer att bli så här. Permanent uppehållstillstånd kommer inte att beviljas i Sverige. Därför lyssnar politikerna inte till protesterna från dem som önskar en humanare flyktingpolitik. Boken avslutas med ett avsnitt med rubriken *”Det finns mycket man kan göra!”*.

Tilliten och rädslan är en liten bok som speglar vad som kan ske i ett lokalsamhälle när migranter kommer och hur integrationen kan ges stöd. Det finns säkert många likartade berättelser som kan presenteras från olika delar av Sverige.

Bo J A Haglund
Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska Institutet